

# Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Joh. 20: 28



zondag 2 augustus 2020

7<sup>e</sup> zondag van de zomer

[www.kurioskerk.nl](http://www.kurioskerk.nl)



KURIOSKERK



Protestantse Kerk

Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

**Nieuwsbrief** Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.  
**Aanmelden** Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.  
**Privacywet** Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees onze volledige Privacyverklaring.  
**Website** Voor meer informatie over de Kurioskerk.

## Dienst 2 augustus

• Alleen te beluisteren op [kerkroep](#)

Zingen voor de dienst: geen opgave

Mededelingen

Zingen: **PS 119: 2 verzen**

Votum & Groet

Gods gebod

Gebed om ontferming & de H. Geest

Zingen: **ELB 381: 1, 2, 3**

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 42-44

Zingen: **ELB 341**

Schriftlezing: Marcus 8: 1-21

Zingen: **LB 718: 1, 2, 3, 4**

Preek

Zingen: **ELB 489: 1, 2, 3**

Gebed

Zingen: **LB 653: 1, 2** (+ evt. extra vers)

Zegen

Zingen: **LB 415**

De collectes zijn bestemd voor:

### 1) Diaconie

Gift overmaken op rek.nr. **NL31 INGB 0000 8493 76** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte diaconie.

### 2) Kerk

Gift overmaken op rek.nr. **NL55 INGB 0000 8857 07** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

## Taken

Voorganger: mw. N. Berntsen

Ambtsdrager: Wieger Romkema

Technicus: Hein van de Lageweg

## OVERDENKING

**Schriftlezing:** Romeinen 8: 31 t/m 39

**Lied:** LB 939 vers 3

### Zegevieren

Wanneer je nadenkt over zegevieren, dan realiseer je jezelf dat er strijd is. De wereld was en is daar vol van. In deze tijd wordt geprobeerd de corona-crisis te overwinnen. En ook andere ziekten komen in beeld. Er worden oorlogen gevoerd. Altijd zijn er partijen die tegenover elkaar staan en allebei willen ze de overwinning behalen. Zegevieren, daar gaat het om!

Wanneer het gaat over het leven in het geloof, denken we meestal snel aan vertrouwen en rust. De rust van het geloof, we zingen er over. We geloven: de Here is nabij. En een bekend lied zegt 'Ik zal er zijn'. In deze tijden leven wij in een wereld vol donkere vragen. Niemand weet hoe het zal zijn na de coronatijd, maar de onzekerheid is groot en wereldwijd.

In Romeinen 8 schrijft Paulus over de donkere dingen die gebeuren in ons leven: tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Woorden van toen en van nu! Iedere dag lees en hoor en zie de berichten. Maar als je leeft in het geloof dan zeg je met Paulus: 'Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Here'. Dat geldt in dit leven, en dat richt ook onze blik op de toekomst. We leven met uitzicht! Het betekent niet: wacht maar, alles wordt nieuw. Wij worden opgeroepen: Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u geroepen bent (1 Timotheüs 6 vers 12).

Alle dagen zijn we geroepen om te staan in het geloof, strijdend en biddend en volhardend. Je weet en ervaart dat de strijd niet gemakkelijk is, maar je gelooft dat de overwinning zeker is. Want: de Here regeert!

Ook in deze donkere tijd valt het licht van de toekomst op ons levenspad. Jezus Christus komt. Wij weten niet wanneer, maar de tekenen waarover we in de Bijbel lezen, roepen ons op: wees waakzaam. Het Licht overwint! De echte toekomst wacht!

In 1 Korinthe 15 vers 57 lezen we: "Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Here, de overwinning geeft".

*'Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U, en U in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt. Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.'*

Ds. H.M. Jansen, T: 0521-346870,  
M: 06-30455557, E: [hm.jansen@hetnet.nl](mailto:hm.jansen@hetnet.nl)

## PASTORALIA

### Bloemengroet

### Bezoek

Afgelopen donderdag was ik in Goutum en Huizum om bezoekjes te brengen en ook maandag aanstaande hoop ik in de stad te zijn voor bezoeken. Afwisselend en boeiend, omdat mensen in heel verschillende

levensomstandigheden verkeren en daar met elkaar over te spreken, de Bijbel te mogen openen, daaruit te lezen en met en voor elkaar te mogen bidden, zo gaat ook in deze bijzondere tijd deze vorm van kerkenwerk door.

### Zondag

Zondag 2 augustus is de achtste zondag na Trinitatis of de Zevende zondag van de Zomer.

In het boekje Dagteksten deze woorden uit het Eerste Testament: "Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudste en zij zullen verhalen." (Deuteronomium 32:7).

Uit het tweede Testament van de apostel Paulus: "Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn." (II Timotheüs 1:13).

De Duitse predikant, bestrijder en slachtoffer van Hitlers duizendjarig rijk schreef: "Geloof en gehoorzaamheid leren van de herinnering en de herhaling. Herinnering wordt een kracht voor het heden, omdat we geloven in de levende God, die ooit iets voor mij gedaan heeft waarvan Hij mij vandaag de betekenis doet verstaan." Woorden die ook voor ons geloofsleven van vandaag van betekenis zijn of kunnen worden.

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,

E: [jbakkerreitsma@chello.nl](mailto:jbakkerreitsma@chello.nl)

## agenda

• *Activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld.*

zo 9 aug. 9.30u Onlinedienst ds. I. van der Pol

## **nieuws**

### **Favoriet lied**

Mevrouw B. IJntema (Van Harinxmaplein 119) geeft het lied 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed' door. Mevrouw IJntema vond het nog wel moeilijk kiezen: er zijn zoveel mooie liederen. En dat klopt helemaal! Dit is er één van:

#### **O Jezus, hoe vertrouwd en goed**

*O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
uw naam die mij geloven doet:  
Gij gaat mij reddend voor;*

*uw naam die onze wonden heelt  
en ons met manna spijst,  
die onze dood en zonde deelt  
en onze vrees verdrijft.*

*Mijn herder en mijn held, mijn vriend,  
mijn koning en profeet,  
mijn priester die mijn schuld ontbindt,  
mijn weg waarop ik treed;*

*al wat ik doe, al wat ik wil,  
het is te zwak, te koud,  
maar sterk en vurig wordt de ziel  
wanneer zij U aanschouwt.*

*Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,  
een zon diep in de nacht,  
roep ik uw nadering reeds uit  
omdat ik U verwacht.*

*O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
klinkt mij uw naam in 't oor,  
als ik van alles scheiden moet  
gaat nog die naam mij voor.*

*O naam, eeuwige ademtocht,  
een sterveling ben ik,  
als eens mijn eigen adem stopt  
dan draagt mij uw muziek.*

John Newton – vertaling: W. Barnard

### **Kerkdiensten online**

Tot 6 september gaan we door met de onlinediensten via kerkomroep.nl. Op 6 september hopen we weer naar de kerk te kunnen. Zondag 2 augustus is mevrouw N. Berntsen de voorganger en op zondag 9 augustus ds. I. van der Pol. Alles onder het voorbehoud van Jacobus.

### **Zingen voor de dienst**

Dankbaar zijn we voor de opnames van de liederen 'voor de dienst', die we van organist Guus Wolters ontvingen (beslist een hele klus). Nu kunnen we luisteren naar onze eigen samenzang van al weer een poosje geleden. Ik kan niet anders zeggen: 'de mensen van de Kurioskerk zingen goed en graag, maar hebben dan ook heel goede organisten'.

### **De bijbel door in drie jaar**

We gaan door met het lezen in het Bijbelboek Numeri. De komende week (1 augustus – 8 augustus) lezen we Numeri 9 – Numeri 16. Veel leesplezier gewenst!

### **Zonnebloemen**

Op de vraag in de vorige nieuwsbrief wie grotere zonnebloemen heeft dan de familie Bruinsma, kwam er al snel reactie van Gerry Labordus. Haar zonnebloemen waren op zondag 26 juli al 83 cm hoog, 10 cm hoger dan die van Hepy en Jan Bruinsma!

Maar zei ze 'as ik er noch wat keunst-dong bij doch, dan groeie se noch wol efkes fierder'. En inderdaad, vandaag ontving ik bericht met foto dat haar zonnebloemen 93 centimeter hoog zijn! Wie volgt?



### **Bezoekwerk in de zomer**

Het is o zo belangrijk om met elkaar mee te leven in tijden van ziekte, verdriet en natuurlijk ook in tijden van blijdschap. Geef vooral aan ds. Bakker, uw wijkouderling, pastoraal medewerker of de scriba door wanneer er ziekte is, verdriet of blijdschap en ook als u behoefte hebt aan een (telefonisch) bezoekje. Ook in de zomerperiode!

### **Tot slot**

Deze week als afsluiting Psalm 63:3 (doorgekregen van een gemeentelid):

*Wanneer ik wakend in de nacht  
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,  
dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.  
Waar zich uw vleugels breed ontvouwen,  
Zing ik mij van mijn zorgen vrij.  
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,  
door uw hand word ik vastgehouden.*

Namens de kerkenraad  
een hartelijke groet,

*Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.*  
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:  
[ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com)

## **BERICHTEN**

### **Israëlavond met ds. Oscar Lohuis**

DV 15 september 19.30 uur komt ds. Oscar Lohuis in de Kurioskerk spreken over de tekenen van de wederkomst: Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament 'de kerk' te lezen en voor Jeruzalem 'het hemels Jeruzalem'. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen.

We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.